



Η Νέα Τάξη

#209

9 / 2023 (134)

Λεξικό - Michael Kühnen

114 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η εθνικοσοσιαλιστική Γερουσία ενσαρκώνει τη συλλογική σοφία του κόμματος και στέκεται απέναντι στον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχή του Φύρερ, διαμορφώνει την πραγματικότητα με σχεδόν απεριόριστη εξουσία, ως θεματοφύλακας της ιδέας του εθνικοσοσιαλισμού. Ο αρχηγός του κόμματος είναι υπεύθυνος απέναντι στη Γερουσία για να διασφαλίσει ότι και αυτός, όπως και κάθε άλλο μέλος του κόμματος, υποτάσσεται στην ιδέα και το κόμμα. Η Γερουσία αποτελείται συνολικά από 64 γερουσιαστές (Μεγάλη Γερουσία), 24 από τους οποίους αποτελούν ένα είδος επιτροπής εργασίας (Μικρή Γερουσία).



Από τους γερουσιαστές πρέπει να ζητούνται οι υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την ιδεολογική τους πεποίθηση και σταθερότητα, την ανιδιοτέλεια και την αμεροληψία τους απέναντι στις εσωκομματικές



διαφορές, την πίστη τους στο κόμμα, την εντιμότητά τους και την απεριόριστη φήμη τους μεταξύ των κομματικών συντρόφων. Κατά τη στιγμή του διορισμού τους, δεν πρέπει να βρίσκονται πλέον σε ενεργό αγώνα, δηλαδή δεν πρέπει να είναι μπλεγμένοι σε συμφέροντα, αγώνες και όλες τις ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινής οργανωτικής εργασίας.

Ένας γερουσιαστής διορίζεται ισόβια με ομόφωνη ψήφο της γερουσίας (ο αρχηγός του κόμματος έχει δικαίωμα βέτο) και μπορεί επίσης να αποβληθεί από τη γερουσία αν είναι ανάξιος, μόνο με ομόφωνη ψήφο όλων των άλλων γερουσιαστών. Ως κοινότητα - δηλαδή με ομόφωνες αποφάσεις - η Γερουσία έχει εξαιρετικές εξουσίες:

Η Γερουσία εκλέγει τον αρχηγό του κόμματος. Μπορεί επίσης να αποπέμψει μόνο του έναν ηγέτη κόμματος. Έχει δικαίωμα βέτο σε όλες τις αποφάσεις της ηγεσίας του κόμματος και μπορεί να εκδίδει η ίδια εντολές προς το κόμμα, αν και ο αρχηγός του κόμματος έχει τότε δικαίωμα βέτο. Κατά κανόνα, ωστόσο, η Γερουσία περιορίζεται στο να συμβουλεύει την ηγεσία του κόμματος και παρεμβαίνει μόνο όταν κινδυνεύουν οι αρχές. Μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κόμμα, οι εξουσίες της Γερουσίας εφαρμόζονται τηρουμένων των

αναλογιών σε όλα τα επίπεδα του τότε αναδυόμενου εθνικοσοσιαλιστικού Volksstaat (βλ. Κράτος), καθώς και τελικά στη Νέα Τάξη.

Υπό τις σημερινές συνθήκες της δεύτερης περιόδου του αγώνα στη Γερμανία, η Γερουσία συγκροτείται μόλις ολοκληρωθεί η επανίδρυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Ο αρχηγός του κόμματος διορίζει τους πρώτους 24 γερουσιαστές, ενώ οι ήδη εν ενεργεία γερουσιαστές μπορούν να εμποδίσουν έναν νέο διορισμό ως κοινότητα με βέτο. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των 24 γερουσιαστών, η Εθνικοσοσιαλιστική Γερουσία συγκροτείται με όλες τις εξουσίες, εκπληρώνοντας έτσι την επιθυμία του Φύρερ Αδόλφου Χίτλερ:

"Μέσω αυτού ένας αριθμός από τους παλαιότερους, πιο πιστούς και πιο ικανούς επικεφαλής του κινήματος πρόκειται να έρθουν σε άμεση σύνδεση με την ανώτατη κομματική ηγεσία. Το να ανήκει κανείς σε αυτή τη Μεγάλη Σύγκλητο του κινήματος θα αισθάνεται και θα θεωρείται στο μέλλον ως η μεγαλύτερη τιμή του κινήματος".

115 - ΔΟΥΛΟΙ

Οι Σλάβοι είναι, μαζί με τους γερμανικούς λαούς, τους Ρωμαίους και τους ανατολικούς Ινδοευρωπαίους, μία από τις οικογένειες των λαών της Άριας φυλής (βλ. Άριοι) και εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη κυρίως στα ανατολικά της ηπείρου. Από φυλετική άποψη, οι Σλάβοι ανήκουν στον ανατολικό φυλετικό τύπο του Αρειανισμού. Ο βασικός τους λαός - ταυτόχρονα οι εθνικοί φορείς της σοβιετικής αυτοκρατορίας (βλέπε επίσης Σοβιετική Ένωση) - είναι οι Ρώσοι.

Ιστορικά, οι Σλάβοι είναι κληρονόμοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου και δημιουργοί και διαμορφωτές του Πανσλαβισμού. Και οι δύο ανήκουν στα θεμέλια ενός μελλοντικού σλαβικού εθνικοσοσιαλισμού, του οποίου το μεταπολιτικό καθήκον είναι η απελευθέρωση της Ανατολικής Ευρώπης από τον μαρξισμό και τη σοβιετική δικτατορία, καθώς και η ενσωμάτωσή της στο επερχόμενο Τέταρτο Ράιχ - την ευρωπαϊκή ανώτερη τάξη του εθνικοσοσιαλισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της αυτοκρατορίας, ο εθνικοσοσιαλισμός εγγυάται σε όλους τους σλαβικούς λαούς τη διατήρηση και ανάπτυξη των ειδών τους στο ιστορικό τους περιβάλλον και υλοποιεί τον στόχο του Πανσλαβισμού για την ενότητα όλων των σλαβικών λαών σε μια Σλαβική Ομοσπονδία. Βέβαια, ο εθνικοσοσιαλισμός αφαιρεί από αυτόν τον πανσλαβισμό την ιστορική του θέση στο μέτωπο κατά των γερμανικών λαών και ιδιαίτερα κατά της Γερμανίας, αφού εγγυάται σε όλους τους άριους λαούς την ίση διατήρηση του είδους και την ανάπτυξη του είδους και εξασφαλίζει έτσι το μέλλον της άριας φυλής στο σύνολό της.

Παρόλο που ο εθνικοσοσιαλισμός αρχικά απευθυνόταν αποκλειστικά στον

σκανδιναβικό-γερμανικό τύπο ανθρώπου, η σημερινή δυσχερής θέση ολόκληρης της λευκής φυλής τον αναγκάζει τώρα να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως την οργανωμένη θέληση για ζωή της φυλής στο σύνολό της. Φορέας αυτής της βούλησης, επίσης στους σλαβικούς λαούς, είναι το παγκόσμιο εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα με τα αντίστοιχα εθνικοσοσιαλιστικά κόμματά του, όπως είναι για τη Γερμανία το εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εθνικοσοσιαλισμός της νέας γενιάς θα εξασφαλίσει επίσης στο μέλλον τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους του ανατολικού φυλετικού τύπου στον αγώνα του για την επιβίωση και την ανώτερη ανάπτυξη ολόκληρης της άριας φυλής σύμφωνα με το είδος και τη φύση της. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η απελευθέρωση των σλαβικών λαών μέσω της ανατροπής και της κατάρρευσης της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Στην ατομική εποχή, αυτή η απελευθέρωση μπορεί να έρθει μόνο από μέσα μας.

Αυτή η μακροπρόθεσμη προοπτική δεν εμποδίζει, επομένως, την εθνική γερμανική Ostpolitik που υποστηρίζει η *Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front*, η οποία επιδιώκει πρώτα την αποκατάσταση της γερμανικής ενότητας, ελευθερίας και κυριαρχίας μέσω διαπραγματεύσεων με τη σοβιετική αυτοκρατορία, επιδιώκοντας παράλληλα την εξωτερική πολιτική ουδετερότητα του γερμανικού κράτους, ανεξάρτητα από Δύση και Ανατολή.

116 - ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Με βάση τους αιώνιους νόμους της ζωής και της φύσης - τον αγώνα για επιβίωση, την επιλογή και την εξαφάνιση των ειδών που έχουν καταστεί ακατάλληλα για ζωή - ο εθνικοσοσιαλισμός προεβλέπει μια μαχητική στάση απέναντι στη ζωή, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η ανάπτυξη των ειδών των ανθρώπων και των φυλών. Αυτή η μαχητική στάση ζωής βρίσκει την ισχυρότερη έκφρασή της στη μορφή και την ηθική του στρατού ως μέρος του εθνικοσοσιαλιστικού αξιακού ιδεώδους.

Όπως και στην περίπτωση του εργατισμού, του οποίου αποτελεί την οξύτερη έκφανση και από τον οποίο αναδύεται, έτσι και ο εθνικοσοσιαλισμός αντιλαμβάνεται τον στρατιώτη αφενός ως τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα της εθνικής κοινότητας, τους άνδρες στους οποίους ανατίθεται η προστασία της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας του κράτους και στους οποίους εγγυάται τη θέση που τους αναλογεί και την τιμή που τους αναλογεί. Από την άλλη πλευρά, ο στρατιώτης χαρακτηρίζει την ηθική στάση ζωής του μαχητή, όπως εκφράζεται στην κατευθυντήρια αρχή:

"Όποιος ορκίζεται στη σημαία με τη σβάστικα, δεν του έχει μείνει τίποτα που να του ανήκει ακόμα!"

Ο στρατιώτης είναι εργάτης κατά την ηθική αντίληψη του αξιακού ιδεαλισμού,

διότι, ανάλογα με τις κλίσεις, τις κλίσεις και τις ικανότητές του, αφιερώνεται στην εθνική κοινότητα και εργάζεται γι' αυτήν με όλη του την ενέργεια. Ως στρατιώτης, υπηρετεί την εθνική κοινότητα με τη μαχητική του στάση απέναντι στη ζωή, η οποία περιλαμβάνει φυσικά τη δέσμευση και τη θυσία της δικής του ζωής. Ο στρατιώτης είναι το σπαθί της εθνικοσοσιαλιστικής επανάστασης, που δεσμεύεται από την πειθαρχία, την εντολή και την υπακοή.

Ο εθνικοσοσιαλιστικός στρατός είναι εξέγερση ενάντια στον αστικό αστικό κόσμο (βλ. αστική τάξη) και αντιτίθεται στον αστικό υλισμό με την υπερήφανη, ηρωική στάση του αγώνα, της γενναιότητας, της θυσίας, της παραίτησης και της υπηρεσίας (βλ. επίσης υπερηφάνεια). Ωστόσο, δεν πρόκειται για μιλιταριστικό λανσκενετισμό ή μισθοκρατία ως αυτοσκοπό, αλλά τοποθετείται ως μια συνειδητά πολιτική στρατοκρατία στην υπηρεσία του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος και του αγώνα του για τη Νέα Τάξη. Αυτός ο πολιτικός στρατός είναι στην παράδοση του Sturm-Abteilung, που είναι η μόνη αυθεντική και νόμιμη ενσάρκωσή του. Ως ο υψηλότερος εθνικοσοσιαλιστικός τύπος προσώπου, οι ηγέτες του έθνους αναδύονται από την κοινότητα των πολιτικών στρατιωτών (βλ. επίσης Führerprinzip και Elite).

117 - ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Κυριαρχία είναι η ικανότητα ενός κράτους για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία από ξένη επιρροή σε όλους τους τομείς: Εθνική άμυνα, εθνική οικονομία, πολιτισμός, δικαιοδοσία, εξωτερική και εσωτερική πολιτική. Η έκφραση της κυριαρχίας είναι η συνταγματική εξουσία, η ικανότητα επιβολής ενός συντάγματος που ρυθμίζει ολόκληρη τη ζωή του κράτους.

Στον εθνικοσοσιαλισμό, το έθνος είναι ο κυρίαρχος - δηλαδή η λαϊκή κοινότητα που έχει επίγνωση του εαυτού της και είναι ικανή για πολιτική δράση. Ο φορέας της βούλησης του λαού και συνεπώς ο πραγματικός φορέας της εθνικής κυριαρχίας είναι το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλέπε Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα). Με βάση αυτή την κατανόηση της εθνικής κυριαρχίας, ο εθνικοσοσιαλισμός αγωνίζεται για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών και αντιτίθεται σε κάθε ιμπεριαλισμό.

Μετά την ήττα της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία δεν είναι κυρίαρχη, ούτε στο σύνολό της ούτε στα συνιστώμενα κρατίδια της, αλλά παραμένει υπό τον έλεγχο των νικητριών δυνάμεων -ιδίως των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης- και συνεπώς σε ημιαποικιακή δουλεία. Το Νέο Μέτωπο αγωνίζεται ενάντια σε αυτό, παλεύει για την ελευθερία του γερμανικού λαού, γίνεται έτσι ένα γερμανικό κίνημα ελευθερίας και επιτρέπει την επανίδρυση του NSDAP, το οποίο τελικά θα ανακτήσει την κρατική κυριαρχία της Γερμανίας.

Εφόσον η γερμανική κυριαρχία τερματίστηκε με την αποπομπή της τελευταίας

ανεξάρτητης κυβέρνησης του Ράιχ που παρείχε το NSDAP και με τη συντριβή του ίδιου του κόμματος, μπορεί επίσης να αποκατασταθεί μόνο με την επανίδρυση του κόμματος και την εκ νέου κατάληψη της εξουσίας.

Η κυριαρχία ενός έθνους πραγματώνεται είτε σε ένα εθνικό κράτος είτε σε μια αυτοκρατορία, θεμέλιο της οποίας είναι η ελευθερία των εθνών που είναι ενωμένα σε αυτό. Το Νέο Μέτωπο δεν επιδιώκει πρωτίστως ένα γερμανικό εθνικό κράτος, αλλά το Τέταρτο Ράιχ ως υπερεθνική τάξη πραγμάτων της Ευρώπης, η οποία διασφαλίζει εξίσου την κυριαρχία και μπορεί να λύσει το πρόβλημα του επαρκούς ζωτικού χώρου.

118 - ΣΟΒΙΕΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ

Η Σοβιετική Ένωση είναι μία από τις δύο υπερδυνάμεις και, ως εκ τούτου, μαζί με τις ΗΠΑ, μια σημαντική δύναμη του ιμπεριαλισμού στον κόσμο που απειλεί την ελευθερία των λαών. Αυτός ο σοβιετικός ιμπεριαλισμός εξυπηρετεί τη δογματική ιδεολογία του μαρξισμού (βλ. επίσης δογματισμός). Ο φορέας του *völkisch* είναι ο λαός των Ρώσων, οι οποίοι είναι οι ίδιοι θύματα της μαρξιστικής δικτατορίας.

Ο εθνικοσοσιαλισμός, ως η οργανωμένη θέληση για ζωή της Άριας φυλής (βλ. Άρια και θέληση), είναι αντιιμπεριαλιστικός και αγωνίζεται για την ελευθερία όλων των λευκών λαών. Έτσι, είναι εχθρική τόσο προς τη μαρξιστική ιδεολογία και το κρατικό σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης, όσο και προς τον ιμπεριαλισμό που πηγάζει από αυτά. Αλλά εφόσον η Σοβιετική Ένωση είναι μια πυρηνική υπερδύναμη, δεν μπορεί να νικηθεί από έξω και όχι με πόλεμο ή πίεση, αλλά πρέπει να ξεπεραστεί από μέσα με επανάσταση. Αυτό θα συμβεί μέσω της νίκης ενός εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος στη Σοβιετική Ένωση, μέσω του οποίου η Ρωσία, όπως και ολόκληρη η περιοχή εγκατάστασης των Σλάβων στην Ευρώπη, θα γίνει μέρος του επερχόμενου Τέταρτου Ράιχ. Οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες μιας γερμανικής εθνικής πολιτικής έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και της αυτοκρατορίας της πρέπει να διαχωρίζονται προσεκτικά από αυτόν τον πολύ μακροπρόθεσμο στόχο.

Η *Gesinnungsgemeinschaft* του Νέου Μετώπου αγωνίζεται για την ουδετερότητα της Γερμανίας, μέσω της οποίας θα αποκατασταθεί η ενότητα, η ελευθερία και η κυριαρχία του γερμανικού έθνους - με τη βοήθεια μιας συνολικής πολιτικής ενοποίησης και συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό διαχωρίζει αυστηρά το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών από τον ιδεολογικό αγώνα.

Ο κύριος εχθρός της νέας γενιάς του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία δεν είναι η Σοβιετική Ένωση. Από την άποψη της πολιτικής εξουσίας, ο κύριος εχθρός είναι οι ΗΠΑ και ο σιωνισμός που τις ελέγχει, όπως και πολιτιστικά είναι ο αμερικανισμός εναντίον του οποίου στρέφεται η γερμανική πολιτιστική

επανάσταση. Αντίθετα, από τη Σοβιετική Ένωση δεν εκπορεύεται κανένας πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και οι σιωνιστικές επιρροές είναι πολύ λιγότερο έντονες.

119 - ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Η υπέρβαση του καπιταλισμού και η οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής τάξης είναι οι παραδοσιακοί στόχοι του εργατικού κινήματος, του οποίου κληρονόμος και τελειοποιητής είναι ο εθνικοσοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός είναι η θέληση για κοινότητα - μια κοινότητα στην οποία ο εργαζόμενος είναι ίσος και σεβαστός, στην οποία ο καθένας κρίνεται και ανταμείβεται μόνο ανάλογα με το αν βάζει τον εαυτό του στη θέση του σύμφωνα με τις ικανότητές του και όχι ανάλογα με το είδος της εργασίας που κάνει. Η σοσιαλιστική τάξη βασίζεται στις αρχές του εργατισμού και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου έθνους.

Κανένα δόγμα σωτηρίας του διεθνισμού δεν κάνει τον εργάτη ελεύθερο και δεν δημιουργεί δικαιοσύνη - μόνο ο ίδιος ο λαός του μπορεί να το πετύχει αυτό. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο αν ο λαός κερδίσει την ελευθερία και την κυριαρχία για τον εαυτό του και έτσι γίνει ένα ανεξάρτητο έθνος. Επομένως, η θέληση να είναι ένας ελεύθερος, υπερήφανος και ανεξάρτητος λαός (εθνικισμός) και η θέληση για μια δίκαιη κοινότητα όλων των τάξεων, περιουσιών και στρωμάτων (σοσιαλισμός) συγχωνεύονται στον εθνικό σοσιαλισμό, στον οποίο προστίθεται στη συνέχεια η φυλετική συνείδηση (βλ. επίσης φυλετική υγιεινή).

Έτσι, ο σωστά κατανοητός σοσιαλισμός είναι νοητός μόνο ως εθνικοσοσιαλισμός! Ο πολιτικός φορέας εξουσίας του εθνικοσοσιαλισμού είναι το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα. Στη Γερμανία αυτό είναι το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα. Στο πρόγραμμα του κόμματός του καθορίζει με ακρίβεια τις αρχές και τα αιτήματα του γερμανικού σοσιαλισμού: το σύνθημα καθορίζεται στην παράγραφο 24: GEMEINUTZ VOR EIGENNUTZ, η οποία στη συνέχεια βρίσκει την υλοποίησή της στα συγκεκριμένα αιτήματα των σημείων 9-18:

Ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους τους Volksgenossen (βλ. ισότητα),

Δικαίωμα στην εργασία - υποχρέωση στην εργασία,

Εξάλειψη της εργασίας και του αβίαστου εισοδήματος με το σπάσιμο της δουλείας των τόκων,

Δήμευση όλων των πολεμικών κερδών,

Εθνικοποιήσεις,

Συμμετοχή στα κέρδη,

Γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα,
Προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
Μεταρρύθμιση της γης,
Θανατική ποινή για τα παράσιτα του λαού.

Η κοινωνική και οικονομική μορφή του σοσιαλισμού *völkisch* είναι ο κορπορατισμός, η μορφή του κράτους είναι το εθνικοσοσιαλιστικό *Volksstaat*, το οποίο υποστηρίζεται από το κόμμα (βλ. κράτος). Ο σοσιαλισμός *Völkisch* καταπολεμά και ξεπερνά τον φιλελεύθερο καπιταλισμό και τον μαρξισμό εξίσου και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Νέας Τάξης.

120 - ΚΡΑΤΟΣ

Ο εθνικοσοσιαλισμός επιδιώκει το ολοκληρωτικό κράτος - δηλαδή ένα κράτος που, μέσω μιας συνολικής κινητοποίησης, περιλαμβάνει και ενσωματώνει όλες τις κοινωνικές ομάδες και στρώματα, όλες τις εκφράσεις της ζωής μιας εθνικής κοινότητας και όλους τους εθνικούς συντρόφους της, οργανώνει και συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις και τις ενέργειες και τις κατευθύνει προς έναν στόχο:

Διατήρηση και ανάπτυξη των ειδών των ανθρώπων!

Αυτό το συνολικό κράτος είναι το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος, που διαμορφώνεται και υποστηρίζεται από το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα), αναδύεται ως αποτέλεσμα της εθνικοσοσιαλιστικής επανάστασης και βασίζεται στον κορπορατισμό. Σύμφωνα με την εθνικοσοσιαλιστική αντίληψη, ωστόσο, το κράτος δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός, αλλά πάντα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. Εξυπηρετεί την επιβίωση και την ανώτερη ανάπτυξη ενός λαού σύμφωνα με το είδος και τη φύση του και είναι η εξουσιαστική-πολιτική μορφή οργάνωσης της κοινότητας των βουλήσεων που ένας λαός σχηματίζει για να μπορεί να ζει και να αναπτύσσεται - η κοινότητα των βουλήσεων του έθνους (βλ. βούληση). Μόνο αυτός ο σκοπός και μόνο αυτό το νόημα της ύπαρξής του μπορεί να θεμελιώσει τη νομιμότητα ενός κράτους.

Ένα κράτος είναι πάντα η οργανωτική μορφή μιας κοινότητας βούλησης ανθρώπων. Αυτό μπορεί επίσης να βασίζεται σε μια ιδεολογία, μια τάξη, μια θρησκεία, ένα σύνταγμα, υλικά συμφέροντα κ.λπ., αλλά αναγνωρίζεται από τους εθνικοσοσιαλιστές ως υπαρκτό, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως ηθικά δικαιολογημένο, αλλά καταπολεμάται και τελικά ξεπερνιέται.

Το ηθικά δικαιολογημένο κράτος είναι το εθνικό κράτος και μόνο, το οποίο, σύμφωνα με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, περιλαμβάνει όλα τα μέλη ενός λαού που εγκαθίστανται μαζί. Η υψηλότερη μορφή του κράτους είναι το Ράιχ, ως μια μεγάλης κλίμακας εξουσία-πολιτική τάξη και ο χώρος διαβίωσης της Άριας φυλής

(βλ. Άριος). Το Τέταρτο Ράιχ είναι επομένως η πραγματική μορφή κρατικής οργάνωσης που επιδιώκει η Νέα Τάξη να κερδίσει ο εθνικοσοσιαλισμός. Η μετάβαση από το κυρίαρχο σύστημα στο εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος πραγματοποιείται εκεί όπου είναι δυνατή μια νομική επανάσταση (δηλαδή στις περισσότερες δημοκρατίες δυτικού τύπου), μέσω της μεταρρύθμισης του κράτους

Διασκέδαση κάτω από τη σβάστικα

Μια συλλογή ανέκδοτων που συνέταξε ο Gerhard Lauck

42.

Μετά από μια μακρά ημέρα επίδειξης στο Μίσιγκαν, σίγουρα δεν ανυπομονούσαμε για την επτάωρη διαδρομή προς το σπίτι στριμωγμένοι σε ένα παλιό φορτηγό Ford. Στην αρχή συζητήσαμε με χαρά τα γεγονότα της ημέρας. Σύντομα, όμως, η διασκέδαση έδωσε τη θέση της στην πλήξη καθώς βλέπαμε τα χιλιόμετρα να περνούν. Τότε συνέβη...

Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας! Αυτό ήταν ένα δώρο από τον Θεό! Κοιτάξαμε έξω από το παράθυρο και είδαμε *το κινητό του Εβραίου!* Ήταν ένα μακρύ μπλε λεωφορείο με ένα μεγάλο αστέρι του Δαβίδ στο πλάι. Αρχίσαμε να χτυπάμε τους χαιρετισμούς της *Λευκής Δύναμης*. Στην αρχή οι Εβραίοι μας χαιρετούσαν. Έτσι κατεβάσαμε τα παράθυρά μας καθώς το φορτηγό μας περνούσε από μπροστά τους, χαιρετήσαμε περισσότερο και φωνάξαμε "Χάιλ Χίτλερ!" και "Έξι εκατομμύρια ακόμα!". Φόρεσα το περιβραχιόνιο μου και έσκυψα έξω από το παράθυρο.

Κάποια από τα χαμόγελά τους μετατράπηκαν σε βλοσυρά βλέμματα οργής και άλλα σε κενές εκφράσεις απορίας. Τότε άρχισαν οι θλιβεροί θρήνοι και τα χτυπήματα στα παράθυρα. Η θέα αυτών των Εβραίων με τις αγκυλωτές μύτες μας έκανε να ξεσπάσουμε σε γέλια. Η υστερία στο λεωφορείο των Εβραίων ήταν απίστευτη! Έκλαιγαν, ούρλιαζαν, χτυπούσαν τις γροθιές τους στα παράθυρα, εντελώς εκτός ελέγχου.

Τότε ο οδηγός του λεωφορείου κοίταξε πίσω για να δει τι στο διάολο συνέβαινε. Αυτό ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ο *μαύρος* οδηγός του λεωφορείου γύρισε και είδε τους Εβραίους που θρηνούσαν, μετά κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε ένα φορτηγό γεμάτο ναζιστές να χαιρετούν με περιβραχιόνια με σβάστικες. Δεν έχω ξαναδεί τα μάτια ενός μαύρου να γίνονται τόσο μεγάλα! Ορκίζομαι, ήταν ακριβώς όπως σε εκείνη την παλιά ταινία των *Abbott και Costello*, όταν ο καημένος ο Μαύρος βλέπει ένα φάντασμα και τα μάτια του σχεδόν πετάγονται έξω από το κεφάλι του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το λεωφορείο ήταν μια κουκίδα στον ορίζοντα. Δεν έχω ξαναδεί λεωφορείο να πηγαίνει τόσο γρήγορα.

Αυτό το περιστατικό μας έκανε να γελάμε σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι.

43.

Όταν βγάλαμε το σπίτι μας προς πώληση, η μεσιτική εταιρεία έστειλε έναν Εβραίο μεσίτη. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που έφτασε στο δωμάτιό μου, το οποίο χρησίμευε και ως γραφείο της τοπικής μας μονάδας. Όταν μπήκε στο δωμάτιό μου, το σαγόνι του έπεσε στο πάτωμα. Θα μπορούσε να είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο στο τρέξιμο- τόσο γρήγορα έφυγε.

Υποθέτω ότι δεν του άρεσαν οι εφημερίδες της *Νέας Τάξης*, τα αυτοκόλλητα της Συνομοσπονδιακής Σημαίας και της σβάστικας, τα οποία λειτουργούν καλά και στο σπίτι!



NS KAMPFRUF
KAMPFGRUPPE DER NATIONALSOZIALISTISCHEN
ARBEITERPARTEI AUSLANDS - UND AUFBAUORGANISATION
Number 104 English 1973 21. April 2017 026

Der Kampf geht weiter !

Seitdem Adolf nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Adolfidee von Bewegung, Vererbung, Vererbung und Vererbung haben nicht ausgereicht, den Kern der gesamten Idee unseres heiligen Führers Adolf Hitler zu zerstören.

Alle Nationalsozialisten sind wieder aufstehende Führer und Bewegungsmänner stehen weiterhin an der Spitze im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völkern.

Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Größe des heiligen Führers Adolf ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die kommenden Gegner sind aber Adolf, der Führer - gegen alle weißen Völkern (7) - in England, Korea, Mittel und Ostasien, Überlebende und Kampfbewegung.

Ob "legal" oder "illegal", ob im Waldkampf oder im Straßenkampf, ob auf Propagandafeldern weltweit oder auf einem Schlachtfeld oder bei jeder Nationalsozialisten bei einem Führer!

Hail Hitler!
Gerhard Lueck



TROTZ VERBOT-NICHT TOT!



E/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.04.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλόσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Περηγράψτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των θεμάτων στην ποίηση.

Molly: Νίτσε και ο Σπινόζα της Αντιρατσιστικής (www.mourningtheincident.com/truth.htm). Έργα φτιάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έργο πολλά ακόμα να κάνει. Η μέση του 19' Εκατοστήτου Πόλεμου είναι ένα απόλυτο νηροσκόπιο πληροφόρησης. Ανεξήγητος πληροφόρησης για ένα πρόγραμμα και βίντεο αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να ερευνηθούν. Αποκρίνεται λίγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θάμνο που κρύβει. Ένα παράδειγμα που θα προτιμούσα να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 179 (197) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much-loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinemen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. He means an anti-White, anti-racial, anti-white dissolution, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerhard Lueck



TROTZ VERBOT-NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO nsdapao.info